

OLIKHETER

Vill man vara framgångsrik i internationella sammanhang är det viktigt att man känner till landets kultur - ”man tar seden dit man kommer”. Det är inte fråga om att man skall förändra sig själv, det handlar om att kunna känna igen kulturella sedvänjor hos andra folkslag, seder som formats under årtusenden. Den stora utmaningen i alltmer internationella sammanhang är att kunna bevara sin egen identitet samtidigt som man anpassar sig till den omgivande världen.

Att våga vara sig själv - äkta, uppriktig, avspänd och trovärdig - skapar förtroende och väcker en önskan om att vilja samarbeta.

Filosofie professor Jaakko Hintikka (1929-2015): ”Att förstå människors olikheter och olika sätt att tänka borde definitivt vara en del av allmänbildningen, civilisationen. Förmågan att tänka är inte bunden till tid, kultur eller någon speciell teori. Och allmänbildning handlar inte om vad man borde läsa och studera, utan om kunskap och färdigheter, som varje människa under hela sitt liv och i vårt samhälle idag behöver. Människan har en medfödd förmåga att granska saker ur olika synvinklar, men tappar ofta bort denna förmåga när tankevärlden smalnar av och man vill vara den som har rätt.”

Hintikka fortsätter: ”Jag bodde 30 år utomlands och när jag återvände till Finland blev jag verkligen besviken över bristen på synsätt bland annat inom den finska universitetsvärlden. Albert Einstein fick frågan om hur han hade skapat sina egna teorier. Han svarade att han hela tiden ställer frågor, som man förbjuder barn att ställa – med andra ord, frågor baserade på nyfikenhet och fantasi. Ibland har frågorna till och med varit korkade, men har trots det kunnat förklara världen mycket väl, sade Einstein.”

Vi är olika – vare sig vi vill det eller inte. Psykiatern C G Jung studerade under tiotals år bland annat parförhållanden. Hans slutsats var att på en omedveten nivå dras olikheter till varandra för att kunna bli kompletta. Men när vi kommer tillräckligt nära uppstår friktion och konflikter.

Var och en borde inse att man inte kan ”vara sig själv nog”, dvs bara se till sitt eget bästa om man vill leva i balans med omvärlden. Konflikter visar att det finns en störning mellan individen och omgivningen. Det är ett tecken på att ”nånting borde göras”. En lösning på problemet är att man utvecklar sin självkänedom, något som även leder till att man förstår sina medmänniskor bättre.

När det är jul längtar man efter närhet och möten. Det finns ett nytt inspirerande sätt att lära känna sina nära och kära, nämligen ett kostnadsfritt ”test” som man kan prova. Var och en testar först sig själv. Sedan jämför man resultaten tillsammans. Och det kommer att kännas bra att kunna konstatera att ”jag är nog en helt okej människa, men det finns en viss typ inom mig som ibland kan vara lite påfrestande.”

Om du vill kan du erbjuda samma möte åt andra genom att dela nedanstående länk med dina släktingar, vänner och bekanta – arbetskamrater, kunder och samarbetspartners.

God jul
Karl-Magnu Spiik